

## 4a en 4b naar de Boekenbeurs



Op vrijdag 9 november, krijgen we de kans om een kijkje te nemen op de Antwerpse boekenbeurs. De leerlingen zullen dan de wereld van de boeken ontdekken. We verplaatsen ons die dag met de bus, die ons 's morgens zal ophalen om 8.45 uur en 's namiddags omstreeks 15.15 uur opnieuw op school zal afzetten. 's Middags zullen we daar onze picknick eten, waarna de leerlingen opnieuw in groepjes de boekenbeurs verder kunnen ontdekken. Indien jullie het nodig achten, kan er een centje meegegeven worden om iets aan te kopen. We willen er wel de aandacht op vestigen dat op de boekenbeurs officiële prijzen aangerekend worden. Eenzelfde boek kan elders eventueel goedkoper aangekocht worden. We zouden willen vragen om volgende zaken met uw zoon / dochter mee te geven: **picknick, fruit en/ of koek, drankje voor tussendoor, klein geld (€ 0,50) voor een eventueel toiletbezoek.** Let op : Het is verboden een rugzak mee binnen te nemen (omwille van veiligheidsmaatregelen). De leerlingen krijgen bij het binnenkomen een doorzichtig, plastic zakje waarin ze hun picknick/drankje kunnen steken. Je mag ook vooraf in plaats van een rugzakje al een stevige, doorzichtige plastic zak voorzien. Het vervoer, het inkomgeld, drankje voor 's middags en de verplichte vestiaire zullen op de rekening komen. We hopen op een boeiende dag, die jullie schatten veel leeskiebels zal geven !



Er is ook een warme oproep vanwege Libelle i.s.m. Kind & Gezin voor een **inzamelactie van kinderboeken** voor kwetsbare gezinnen. We nodigen de leerlingen uit om kinderboeken (0 tot 6 jaar) die ze willen weggeven mee te brengen op de dag van hun bezoek. Aan de infobalie komt er een speciale sticker op en de leerlingen kunnen deze boeken deponeren in de boekenkast op stand 103 in Hal 1.

Juf Naomi en meester Johan