

Leeruitstap godsdienst dinsdag, 30 april naar Antwerpen



Aansluitend bij onze lessenreeks over verschillende godsdiensten brengen we dinsdag, 30 april een bezoek aan twee gebedshuizen in Antwerpen.

In de voormiddag bezoeken we de moskee en in de namiddag bezoeken we de synagoge. In beide gebedshuizen zal een gids ons meer informatie verschaffen over hoe mensen hier bidden, wanneer zij dat kunnen doen en hoe zij tegenover hun geloof staan. De gidsen van de moskee vragen om zedige kledij te dragen (geen spaghettibandjes, geen korte rokjes of shorten, gemakkelijke schoenen). In de synagoge wordt van de jongens verwacht dat ze een pet dragen.

We maken deze uitstap met het openbaar vervoer en nemen om 8.25 uur de bus richting Centraal Station. Alle kinderen worden daarom ten laatste om 8.15 uur in de school verwacht. We zullen die dag wat later terug zijn. Zonder verkeershinder zullen we tussen 16.10 uur en 16.25 uur arriveren. Tijdens deze uitstap draagt iedereen een fluovestje.

Voor de middagpauze brengen we een picknick mee die we zullen opeten in het park. Voor tussendoortje mogen de kinderen een drankje en een koekje of stuk fruit meebrengen. Op de rekening wordt een bedrag van 12 euro aangerekend (busvervoer + bijdrage in moskee en synagoge) zoals afgesproken in het begin van het schooljaar.

Groetjes, leerkrachten vierde leerjaar