

Beste ouders,

Kortere dagen, mistige ochtenden,.... De herfst doet zijn intrede! Een prachtig seizoen om eens op verkenning te gaan in het Zoerselbos. En dat gaan we met onze klas dan ook doen!

Op vrijdag, 27 september trekken we er met de fiets op uit en rijden we naar het Boshuisje. Daar worden we opgewacht door een natuurgids. Hij/zij zal ons boeiende dingen vertellen over de dieren en planten in het Zoerselbos.

Wat hebben we nodig voor deze natuuruitstap?

- een fiets die in orde is
- fluovestje
- een lange broek en lange mouwen
- laarzen of stevige schoenen ev. in een plastic zakje
- regenkledij
- insmeren met muggenmelk



We vertrekken stipt om 8.40 uur en zijn om 12 uur terug op school.

We zoeken nog mensen die ons op onze uitstap willen vergezellen.

Ik ben er zeker van dat het een hele fijne voormiddag zal worden. Nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn!!!

leerkrachten vierde leerjaar

---

Ik (mama, papa, grootouder .....) van .....  
kan vrijdag 27 september meefietsen naar het Zoerselbos.