



Beste ouders,

Donderdag brengen we met de vierdejaars een bezoek aan het kindermuseum van Suske en Wiske in Kalmthout. Dit is een leuke interactieve uitstap die in de klas al een beetje is voorbereid. De kinderen stappen in kleine groepjes in de wereld van Suske en Wiske. Dankzij verschillende doe-opdrachten leren ze vele dingen. Van kunst tot aardrijkskunde. Ze ontdekken ook waar Willy Vandersteen de inspiratie haalde voor al zijn stripverhalen. En zelf verzamelen ze ook inspiratie om na de rondleiding creatief aan de slag te gaan in het atelier.

We vertrekken die middag om 12.15 uur met de bus en zullen tussen 15.45 uur en 16 uur terug zijn in de school. Voor deze uitstap voorzagen we een bedrag van 12.50 euro dat op de rekening van februari zal vermeld worden.

Samen met de kinderen tellen we ondertussen af

Groetjes van juf Naomi en meester Johan.